

Rettelsesblad til Danmarks Konvergensprogram 2013

I forbindelse med færdiggørelsen af Danmarks Konvergensprogram 2013 (KP13) er figur 5.1 og figur 5.2 på side 50 desværre ikke blevet opdateret med data fra den endelige langfristede KP13-fremskrivning. De opdaterede figurer fremgår nedenfor. Teksten umiddelbart før og efter de to figurer er uændret bort set fra, at der skal stå ”frem mod omkring 2040” i stedet for ”frem til 2050” i den næstsidste linje under figurerne, jf. markeringen nedenfor.

I forhold til den langsigtede fremskrivning i KP12 er der foretaget ændringer i den økonomiske politik, som betyder at udfordringen med stigende offentlige underskud i en periode frem mod midten af århundredet er reduceret., jf. figur 5.1.

Den udskudte og reducerede stigning i det strukturelle underskud skal blandt andet ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob fra juni 2012, der har stigende positiv virkning på de offentlige finanser over tid. Hertil kommer fremrykningen af kapitalpensionsbeskatningen i forbindelse med aftalen om en skattereform (juni 2012), der i en periode frem mod omkring 2040 medfører øgede offentlige indtægter, lavere offentlig gæld og dermed lavere offentlige renteudgifter. Omlægningen af pensionsbeskatningen er omtrent neutral (svagt negativ) for de offentlige finansers holdbarhed.



Kilde: Danmarks Statistisk og egne beregninger.

Den offentlige ØMU-gæld er vigende frem mod 2030 til et niveau på omtrent 35 pct. af BNP. Herefter vil ØMU-gælden igen vokse, men under hele fremskrivningsforløbet fastholdes en sikkerhedsafstand til Stabilitets- og Vækstpagtens grænse på 60 pct. af BNP. Sammenlignet med KP12 er profilen for gældsudviklingen nedjusteret væsentligt, og det er særligt forventningen om lavere strukturelle underskud frem mod omkring 2040, der fører til en lavere gældsudvikling på langt sigt, jf. figur 5.2.